

IN MEMORIAM

Naamlijst van hen die gestorven zijn in het jaar onzes Heren 2001.

1. 13 januari: Aenne van Brederode, oud 49 jaar
2. 15 januari: Jongejaap Appel, oud 62 jaar
3. 25 januari: Nicolaas Dirk Hardebol, oud 89 jaar
4. 2 februari: Klaas Janssen, oud 83 jaar
5. 17 februari: Gerrit de Waart, oud 74 jaar
6. 13 maart: Trijntje Stoker, oud 80 jaar
7. 16 maart: Antonie Cornelis Grünbauer, oud 84 jaar
8. 2 april: Pieter Moenis, oud 69 jaar
9. 11 april: Klaas Zeeman, oud 75 jaar
10. 14 april: Gerard Frederik Sterkenburg, oud 58 jaar
11. 28 april: Cornelis Visser, oud 79 jaar
12. 18 mei: Hein Zeeman, oud 74 jaar
13. 2 juni: Romke Feenstra, oud 70 jaar
14. 8 juni: Trijntje Vos, oud 88 jaar
15. 3 juli: Dirk Kes, oud 70 jaar
16. 6 juli: Gerrit Jan Schurink, oud 82 jaar
17. 16 juli: Maritje Pereboom, oud 78 jaar
18. 24 juli: Jannetje Zeeman, oud 71 jaar
19. 22 augustus: Ariaan Boes, oud 67 jaar
20. 2 september: Neeltje Schouten, oud 56 jaar
21. 9 september: Jongejaap Dorland, oud 75 jaar
22. 14 september: Jaap Veerman, oud 81 jaar
23. 17 september: Lijsbeth Kaars, oud 86 jaar
24. 28 september: Jacobus Noteboom, oud 76 jaar
25. 7 oktober: Neeltje Kwakman, oud 90 jaar
26. 10 oktober: Dirk de Groot, oud 77 jaar
27. 28 november: Cornelis Boes, oud 98 jaar
28. 5 december: Aaltje Dolfijn, oud 70 jaar
29. 26 december: Maritje Schouten, oud 79 jaar

Wij gedenken deze broeders en zusters, ziende op Jezus Christus die gezegd heeft: Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. AMEN.

IN MEMORIAM

Op 26 december 2001 is gestorven zr. Maritje Boes - Schouten, Botterstraat 2. In de rouwdienst mochten we overdenken Romeinen 8 : 39: Want ik ben verzekerd, dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Wat een voorrecht is het, dat wij altijd vastgehouden worden door de Here Jezus. Het leven kan ons niet scheiden van Gods liefde, maar ook de dood niet. Want gelovige mensen hebben een blij vooruitzicht, dat ons warm en sterk maakt. Want aan de overzijde zullen wij met allen die ons zijn voorgegaan de lof des Heren mogen zingen. En vooral, we zullen daar de Heer zien. Niemand van de mensen op aarde heeft ooit God gezien. We geloven dat Hij er is. We vertrouwen op Hem. We merken soms iets van zijn aanwezigheid. Maar het zien, dat komt pas als we in de hemel komen. Daar zullen we de Vader zien en de Here Jezus met de doorboorde handen. En dankbaarheid zal dan ons hart vervullen, omdat de Here Jezus zo veel voor ons heeft gedaan.