

**Sinter Maartens veugeltje  
Rood, rood heugeltje  
Rood, rood rokje an  
Dat is Sinter-Maartens man  
Sinter Maarten, die heeft een koe  
Die komt Allerheiligen toe  
Koeien dragen horens  
Kerken dragen torens  
Torens dragen klokken  
Meisjes dragen rokken  
Jongens dragen broeken  
Dan zullen we Sinter Maarten zoeken  
Sinter Maarten lag onder de bank  
Met een klein veugeltje in zijn hand  
Hoe zal dat veugeltje hieten?  
Sinneke, Sinneke Pieten  
Sinneke, sinneke gloria  
Laat het zonnetje ondergaan  
Laat het zonnetje schijnen  
En het ijs in het water verdwijnen  
In het Oosterpad en het Westerpapad  
Daar liggen zoveel houten  
Als je op de Kraaienwerf komt  
Is 't allemaal staven en bouten**