

Sinterklaas gedicht welke alle vrijwilligers van de Groencontainer begin december 2023 mochten ontvangen

1

In het verre Spaanse land
Leest Sint-Nicolaas elke krant
Uit alle hoeken, dorpen en gehuchten
Hooft hij berichten en geruchten.
Zijn Pieten zijn daarbij zijn verre oren
Die de akeligste en mooiste dingen horen.

2

Zo is er de sensatie-Piet
Die het meest van ruzie en roddels geniet
Opgetogen riep hij: Sint heeft u het gehoord
Bij de groenbak op Marken is iemand vermoord.
Sint, die net wat zat te dromen
Kon nauwelijks van de schrik bekomen.

3

'Een moord op het mooie Marken gepleegd?
Was de groenbak soms weer eens niet geleegd?
En is de gemeenteman toen te grazen genomen.
Is dit nu echt, of zit ik nog te dromen?'
Sint schudt zijn oude hoofd en zegt: "t is verbazend,
De wereld is nu echt helemaal razend

4

Als zelfs op het vredige Marken
De mensen elkaar te lijf gaan met schoppen en harken.'
Zuchtend zakt Sint diep weg in zijn stoel
En mompelt: ik heb zo genoeg van dit aardse gewoel.
Is er dan niets leuks of gezelligs te melden
Over vriendelijke mensen en dorpshelden?'

5

Zo sombert Sint nog even voort
Tot hij de vrolijke stem van de goed-nieuws Piet hoort.
'Sint, roept hij, heeft u het al vernomen
Bij de groenbak op Marken zijn nieuwe sloten gekomen
De deur van die supergrote bak
Gaaf weer dicht met het grootste gemak.

6

Nog maar op een slot, de rest is overbodig
En geweld bij de achterdeur is ook niet meer nodig.
Daar worden de vrijwilligers goed gefaciliteerd,
ze worden geprezen en zeer gewaardeerd.
Bovendien worden ze verwend met kruiwagens en karren vol
groen
En daar is het bij die bak om te doen!'

7

De Sint heft zijn hoofd, zijn ogen tranen ontroerd
'Ach jongen, stamelt hij, 'is de wereld toch niet beroerd?'
'Welnee,' zegt Piet vrolijk, 'u leest de verkeerde krant
Bij de meeste mensen is er niets aan de hand.
Die doen mooie dingen, zetten zich in voor de goede zaak.
Doen iets voor een ander en dat doen ze vaak.'

8

Sint zucht tevreden en roept blij
Die vrijwilligers krijgen een cadeautje van mij.
Een traktatie voor het verzamelen van al dat groen
en het werk dat ze voor de gemeenschap willen doen.
Zij kleuren de wereld met een vrolijke gloed
En dat doet de mensheid en de oude Sint goed!

Met dank aan Cora Vlaming, december 2023