

Uitnodiging presentatie maandagavond 29 januari 2024 in Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

Presentatie over de zoektocht naar herkomst, beeld en betekenis van het wapen van de gemeente Marken.

Misschien weet u het nog, de commotie een half jaar geleden?

Bij de herdenking van de slag om de Zuiderzee in Monnickendam werd het wapen van Marken verwijderd, omdat het aanstootgevend zou zijn.

De burgemeester kwam er zelfs aan te pas om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Het riep bij menigeen ook vragen op. Hoe komen we aan de afbeelding op het wapen van Marken en op de vlag? Sinds wanneer heeft Marken dit wapen en wat is de betekenis ervan?

Jan Schild heeft, mede op verzoek van het Gemeentebestuur en de Eilandraad, hiernaar onderzoek gedaan.

Het resultaat van dit onderzoek wordt nu gepresenteerd.

De presentatie duurt van 19.30 - 21.30 uur en bestaat uit twee delen.

In het eerste deel gaat het over de uiterlijke vorm van het morenhoofd.

In het tweede deel komen allerlei theorieën en verhalen aan de orde die de ronde doen over de herkomst en betekenis. Tussen beide delen in is een pauze.

Aan het einde van de presentatie is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

U bent van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen.

C.P. Visser (voorzitter Marker Museum)