

Donderdag 14 april 2022 “Witte Donderdag” om 20.00 uur in de Grote Kerk

Voorganger: ds. H.Z. Klink.

Ouderling van dienst: Elsa Vermeer.

Diaken van dienst: Aagtje van Riel.

Organist: Sebastian van der Pluijm.

Orgelspel

Luiden van de klok

Bemoediging en groet (staande en in beurtspraak)

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet loslaat, het werk van Zijn handen.

Voorganger: Genade en vrede van God, onze Vader,
van Jezus Christus die ons bevrijdt van de dood
en van de Heilige Geest die ons geleidt naar het
eeuwig leven.

Allen: Amen.

Zingen: Psalm 70: 1 en 2

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Schriftlezing O.T: Exodus 12: 21 t/m28

Zingen: Lied 188 (LvdK)

Evangelielezing: Lucas 22: 1 t/m 23

Zingen: Lied 575: 1 en 3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 575: 4 en 6

Toelichting op de gaven en collecte.

Dankzegging en voorbeden, elke gebedsintentie afgesloten met de
acclamatie: lied 367^e

Viering Avondmaal

Tafelgebed en gebed des Heren

Nodiging en uitdeling

Dankgebed uit het formulier

Slotlied: Lied 1005: 1,3 en 5

Zending en zegen (staande)

Voorganger: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten in Christus Jezus bewaren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen: Gezongen amen (Lied 431b)

De paaskaars wordt gedoofd.