

Beste Janny/ Lieve zus

6 jaar geleden startte ons gezamenlijke Oranje avontuur .

Het begon allemaal met de vraag van buurvrouw Neeltje Boneveld aan mij of ik er voor voelde om in het bestuur te komen van de Oranje Vereniging. Als er geen nieuwe bestuursleden meer komen aldus Neeltje is er over een paar jaar geen Koningsdag meer op Marken.

Bij mem op de koffie kwam de noodkreet van Neeltje ter spraken.

Het idee ontstond om samen dit avontuur aan te gaan en... we zouden Jaap ook proberen enthousiast te maken voor het bestuur. Zo hadden we met z'n drieën het voornemen om tijdens de voorbereidingen en Koningsdag mee te gaan draaien om te kijken of we het leuk genoeg vonden om tot het bestuur toe te treden.

We hadden het wellicht kunnen weten dat eenmaal een stap in de richting....al snel definitief zou kunnen worden. De toenmalige enthousiaste 2^e voorzitter Piet Boes heette ons namelijk van harte welkom als nieuwe bestuursleden tijdens de aubade die keer op Koningsdag. Oeps.....!

Het organiseren is elk jaar hetzelfde offerde Jannetje nog. Valt echt wel mee...

Het liep toch wat anders dan toen verwacht.

-2x volle bak slecht weer dus Koningsdag in het Trefpunt

-Discussie over Koningsdag op de street of voor de Zonnewijzer

-Helaas moest onze toenmalige voorzitter Anton zijn functie neerleggen wegens gezondheidsredenen

-Ook Piet en Aagje hebben hun functie neergelegd

-Neeltje en Marten besloten te gaan stoppen

-En tot grote schrik wilde Lillian er ook mee stoppen.

- Ook de penningmeester Kees hield het voor gezien en ook Joke ging er mee stoppen

- 2 Corona jaren geen Koningsdag

-75 jaar vrijheid : toneelvoorstellingen en het nodige geld binnen zien te krijgen

Kortom een behoorlijke turbulente periode voor het afgeslankte bestuur.

Vooral de functie van secretaris was een hoofdbreker.

Uit nood geboren hebben Janny en ik toen besloten om deze functie over te gaan nemen van Lilian.

Gelukkig was Janny behoorlijk bedreven met de computer , maar voor mij was dit een enorme uitdaging. Toch hebben we ons er aardig doorheen geslagen een paar jaar. Mede door de keurige overdracht van Lilian.

Naast al het digitale werk heeft Janny ook een paar keer de dodenherdenking voorbereid met Jannetje en tevens de presentatie op zich genomen.

Gelukkig is het secretariaat inmiddels overgenomen door 2 geweldige secretarissen, een nieuwe penningmeester en een enthousiaste voorzitter.

Het afgelopen jaar was voor het bestuur een bijzonder jaar met veel extra taken i.v.m. de Toneelvoorstellingen en de vernieuwing van het herdenkingsplein. Ook jou inzet was daarbij groot.

Namens de Christelijke Oranje Vereniging Marken en Oranje wil ik je bedanken voor de jaren lange inzet voor de vereniging.

We gaan je inzet en inbreng zeker missen!

Je hebt aangegeven wel beschikbaar te blijven voor hand en spandiensten tijdens Koningsdag, daar zijn we heel blij mee en zullen we zeker gebruik van gaan maken.

Veel dank !!

Namens de COV Marken en Oranje

Nelie