

Lieve Joke,

Dan is het nu dan toch zover..... afscheid van de Oranje Vereniging!

Ruim 34 jaar ben je bestuurslid geweest. Vanaf 1987 !!

Ik heb me laten vertellen dat je ooit begonnen bent als bestuurslid naar aanleiding van een noodoproep van het toenmalige Oranje bestuur om het bestuur nieuw leven in te blazen.

Het toenmalige bestuur deed een oproep aan alle verenigingen en school om een afgevaardigde te leveren voor het Oranje bestuur.

Jij was toen oudercommissie lid en kwam als afgevaardigde van de Rietlandenschool ook bij de Oranje Vereniging.
(de ultieme inburgeringscursus)....binnen no time....een echte Mereker!

Bovendien getrouwd met Klaas van Sijt van Ma enz.....

- 34x vroeg uit de veren op Koningsdag/ Koninginnedag om broodjes te smeren voor de militairen en voor Juliana
- 34x koffie zetten voor het koffie uurtje
- 34x talloze cadeau pakketten verzorgen voor het kienen
- 34x discussiëren over hoe en wat met Koningsdag
- En samen met Jannetje en Nelie de uitdaging aangegaan om een mooi historisch boekje te maken ter herinnering aan 75 jaar bevrijding
- Oranje borrelpakketten maken op de boerderij

Bovenal..... Veel plezier gemaakt samen!

Teveel om op te noemen.

Natuurlijk vinden we het heel jammer dat je stopt als bestuurslid, maar uiteraard ook alle begrip dat je nu verkiest met Klaas en je gezin te genieten van je pensioen!!

Namens de COV heel veel dank voor alles wat je gedaan hebt.

Ook woord van dank aan Klaas !