

Wisselvalligheid troef

Als stormwinden en regenvlagen
dwars over het Loopveld jagen
Is mijn paraplu al snel verslagen
Over k-weer is het lekker klagen

Goedlachse scheids die kou trotseert
storm via opgestoken vingertje taxeert
al is het niet voor lang doch efkens
fluiten gaat hij toch heer Nefkens

Wedstrijd prima tot een eind gebracht
Aan staken hoeft niet meer gedacht
Wisselvalligheid heeft dat behoedt
Hele tweede helft de zon begroet

Zo wisselvallig als het weer
was ook het voetbal deze keer
omstandigheden waren te bizar
regen, storm en hobbemat te bar

Lekker voetbal kon echt niet gewoon
dus hotseknotsbegonia was het vertoon
een onbeholpen potje van twee ploegen
die tegen zware elementen moesten zwoegen

De Kumarkids en Marken stoeiden zonneklaar
meer met het weer en veld dan met elkaar
door kou en nat een tikkeltje zwartgallig
monkelde een fan: “getver, dit is wisselvallig!”

Hij bedoelde: “goh wat was dat slecht,
van beide kanten goed bedoeld maar echt
een van Turenhoutje lijkt het beste resultaat
beide ploegen zijn volstrekt onder de maat!”

Voor Bordeauxrood gold dat helaas wel
speelde heel de pot een uiterst mager spel
en of dat er ook nog bij moest horen
liet de Markenaren gans onnodig scoren

Tot aan het eind bleef deze tegengoaal
het deprimerende symbool
van een ploeg die wilde maar niet kon
zijn wisselvalligheid opnieuw niet overwon.

Maar over deze sores niet te lang getreurd
En over degraderen zeker niet gezeurd
betere tijden komen, gaat het niet meer stroef
en is wisselvalligheid dus nooit meer troef!

Marken my words
Dirk

Naar aanleiding van AMVJ - S.V. Marken, zaterdag 9 maart 2019