

VESPERS STILLE WEEK 2024

Stille Zaterdag, 30 maart 2024 om 20.00 uur in de Grote Kerk op
Marken

Liturgien: Sijtje Stoker en Cees Moenis
Diaken van dienst: Neeltje Zeeman
Organist: Sebastiaan van der Pluijm

Orgelspel

Luiden van de klok

Bemoediging

Liturg: Heer, open mijn lippen
Allen: Mijn mond zal zingen van Uw eer
Liturg: God, kom mij te hulp
Allen: Heer, haast U mij te helpen.
Amen.

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

- 3 O Here, God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilige berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik dor U opgericht kom voor uw aangezicht.
- 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

Lezing uit Oude Testament: Jozua 3 : 5 t/m 13

Liturg: Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

Zingen: Psalm 43 1 en 5

- 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt, Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o Heer, mijn toeverlaat.
- 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

Evangelielezing: Marcus 15 : 40 t/m 47

Liturg: Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.

Stilte moment gevolgd door meditatief orgelspel

Een stem vraagt:

*Waarom is deze Paasnacht voor ons zo anders
dan alle andere nachten?*

Liturg:

Dit is de nacht waarin wij gedenken, dat God de wereld heeft geschapen.

Hij laat niet varen wat zijn hand begon.

Hij blijft naar ons omzien en ons kracht geven

Zingen: Lied 655 : 1 en 5

- 1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen. Het is vol wonderen om u heen.
- 5 Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid en zingen bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer.

Een stem vraagt:

*Waarom is deze nacht voor ons zo anders
dan alle andere nachten?*

Liturg:

Dit is de nacht waarvan geschreven staat: "Al zei ik: Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht".

Zingen: Psalm 139 : 6

- 6 Wanneer ik mij geborgen dacht in 't vallend duister van de nacht, werd dan de nacht niet als het licht? Hier lig ik voor uw aangezicht, o God, hoe licht is zelfs het duister, de nacht een dag die blinkt van luister.

Gebeden. Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie uit Lied 367^e

NLB 367e Heer, onze God



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

Gebet des Heren

Aansteken van de paaskaars door de diaken van dienst

Zingen: Lied 622: 1, 3 en 6

- 1 Nu triomfeert de Zoon van God die is verreezen uit de dood
halleluja, halleluja
Met grote pracht en heerlijkheid. Hem zij de lof in eeuwigheid!
Halleluja, halleluja

- 3 Nu doet geen vijand ons meer kwaad; al dreigt hij ook, het heeft geen baat.
Halleluja, halleluja
Hij ligt in 't stof, hij heerst niet meer, wij zijn Gods eigen kinderen weer.
Halleluja, halleluja.

- 6 Aan God de Vader in zijn troon, aan Christus, zijn geliefde Zoon
halleluja, halleluja,
en aan de Geest zij toegewijd, lof, dank en eer in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.

Zegenbede

Liturg: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
Allen: Amen (Lied 431b).

We verlaten de kerk terwijl we zingen: Lied 416

- 1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

- 2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

- 3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

- 4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.
