

Marken

Lieflijk eiland in de zon
als jý toch eens horen kon
wanneer ik je zeggen zou
hoeveel ik van je hou,
zou je lachen zou je blij zijn,
lieflijk eiland al ben je klein
iedereen die kent jouw naam
want jý geniet een wereldfaam.

Op het dijkje langs de Gouwzee
loop ik met het windje mee
en terwijl ik om mij heen kijk
voel ik mij een koning zo rijk.
Zo trots een mens kan zijn
loop ik in de gouden zonneschijn
en terwijl de zon z'n stralen richt
geniet ik van het prachtig aanzicht.

Marken wat ben je mooi en kleurrijk
de bonte huisjes ogen o, zo vrolijk,
koeien grazen in het weiland
eendjes luieren langs de waterkant.
De rust die 't eiland uit kan stralen
is met goud niet te betalen,
zelfs wanneer ik zal bezwijken
wil ik niet van dit plekje wijken.

Luitje Dorland-Commandeur